



# PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West  
56<sup>e</sup> Jaargang week 23  
07 juni 2020

**Gebedsintentie:**  
IMMANUELPAROCHIE  
CLUSTER WEST  
Parochiekerk  
H. Jacobus de Meerdere.  
Molenstraat 26  
4793 EG Fijnaart  
Tel. 0168 462345  
[pkwest@immanuel-  
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-parochie.eu)

PASTOOR  
Drs Maickel Prasing  
Markt 59  
4731 HN Oudenbosch  
Tel. 165 330502  
[m.prasing@immanuel-  
parochie.eu](mailto:m.prasing@immanuel-parochie.eu)

VOOR DRINGENDE  
GEVALLEN  
**06 165 408 40**  
[teamassistent@bernardusp-  
arochie.nl](mailto:teamassistent@bernardusp-<br/>arochie.nl)

**Parochie Journaal**  
Molenstraat 26  
4793 EG Fijnaart  
[pkwest@immanuel-  
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-<br/>parochie.eu)

Fijnaart: NL27 RABO 0115292896  
Klundert: NL96 RABO 0126001812  
Noordhoek: NL81RABO0148700276  
Willemstad: NL15RABO0115292918

Alle vieringen worden uitgezonden via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)  
Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op  
Kerk TV.

Wanneer de zondagviering weer voor publiek toegankelijk is  
zullen alle intenties vanaf 15 maart in de viering worden  
genoemd.

**Zondag 7 juni 9:30 uur. Feest van De Heilige Drie eenheid.**  
**Eucharistieviering. Celebrant** M. Prasing en G. Dirven. **Diaken** M.  
Bastiaansen **Gebedsintenties:** Lies van Merrienboer- Korst.  
Jrgt. Geert van Steen.

**Zondag 14 juni 9:30 uur. Eucharistieviering. Sacrament van Niervaert**  
**Celebrant** M. Prasing. en G. Dirven. **Diaken** M. Bastiaansen.  
**Gebedsintenties:** vanuit een legaat.

**Zondag 21 juni 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** P. de Rooij.  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** Overleden ouders Joke en Frans  
Reijnders. Overleden ouders Diny Heijnen en Jac Schouwenaars.  
Overleden ouders Josephus Buckens en Christina Buckens- Korst

**Zondag 28 juni 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** A. Schuerman.  
**Gebedsintenties: Collecte** voor eigen kerk.

**Zondag 5 juli 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** M. Prasing.  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** Lies v Merrienboer- Korst.  
**Collecte** 1ste voor eigen kerk. 2<sup>de</sup> Caritas voor eigen noden.

**Zondag 5 juli 14:00 Doop Rivyaina de Lint.** P.de Rooij.

**Zondag 12 juli 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** P. de Rooij.  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** Overleden ouders Josephus  
Buckens en Christina Buckens- Korst. **Collecte** voor eigen kerk

**Zondag 19 juli 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** P. d Rooij.  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties: Collecte** voor eigen kerk.

**Zondag 26 juli 9:30 uur. Jacobusfeest. Eucharistieviering. Celebrant**  
M. Prasing. **Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** Casie van Sprundel.  
Coosje van Sprundel. Kees Vermeulen. Overleden ouders Josephus  
Buckens en Christina Buckens- Korst. **Collecte** voor eigen kerk.

**Zondag 2 augustus 9:30 uur. Woord en Communieviering.**  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** jrgt. Jacoba Antonia Meeuwisse-  
de Jong.

**Zondag 9 augustus 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant** P. d Rooij.  
**Diaken** M. Bastiaansen. **Gebedsintenties:** Lies van Merrienboer- Korst.  
**Collecte** 1<sup>ste</sup> voor eigen kerk. 2<sup>de</sup> voor eigen noden.

## Agenda Immanuelparochie cluster West.

Donderdag 2 juli 9:00 uur Kerk Schoonmaken.



**De kerk is iedere dinsdagmiddag open van 14:00 tot 16:00 uur. In de Maria kapel kan iedereen die daar behoefte aan heeft een kaarsje aansteken.**

In deze tijd van coronacrisis horen wij als PK C, Parochiekern Commissie Cluster West, dat er veel mensen zijn die soms dagen niemand spreken. Weet, dat u gerust een van onze pastores kunt bellen om een praatje te maken.

**M. Prasing**, 06 2096 7985 **P. Derks** 06 4271 0069 **M. Bastiaansen** 06 4634 1138

**De kerkdiensten met max. 100 kerkgangers, inclusief personele bezetting, gaan vanaf 5 juli plaatsvinden. Nadere details volgen later in juni.**

**Dit alles onder voorbehoud van RIVM maatregelen.**



## **Feest van de H. Drie-eenheid / 7 juni 2020**

De leer van de Drie-eenheid was aan de schrijvers van de Bijbelboeken totaal onbekend. De leer is pas geformuleerd in de vierde eeuw na veel discussies. De eerste volgelingen van Jezus hadden het rotsvaste geloof dat God altijd aanwezig was als schepper en behoeder van de wereld. Ze zagen met eigen ogen Gods aanwezigheid in de woorden en het optreden van Jezus zelf. Ze voelden Gods kracht in de hulp van de heilige Geest. Dat bracht hen tot het besef dat God niet alleen hoog en ver boven de wereld aanwezig was, almachtig en onbereikbaar, maar dat zijn aanwezigheid ook in de gewone mensenwereld te voelen was. Dat was zeer goed zichtbaar geweest in het optreden van Jezus van Nazareth, werkelijk God-met-ons. De woorden uit het evangelie van Johannes roepen op tot geloof in de zending van Jezus. Uit dat geloof van de apostelen en de eerste christenen is in de eerste eeuwen de leer van de Drie-eenheid gegroeid. Maar de drie-ene God blijft voor ons toch een moeilijk te bevatten mysterie.