



PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West
56^e Jaargang week 46
15 november 2020

Gebedsintentie:

IMMANUELPAROCHIE
CLUSTER WEST
Parochiekerk
H. Jacobus de Meerdere.
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
Tel. 0168 462345
[pkwest@immanuel-
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-parochie.eu)

PASTOOR
Drs Maickel Prasing
Markt 59
4731 HN Oudenbosch
Tel. 165 330502
[m.prasing@immanuel-
parochie.eu](mailto:m.prasing@immanuel-
parochie.eu)

VOOR DRINGENDE
GEVALLEN
06 165 408 40
[teamassistent@bernardusp-
arochie.nl](mailto:teamassistent@bernardusp-
arochie.nl)

Parochie Journaal
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
[pkwest@immanuel-
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-
parochie.eu)

**Alle vieringen worden alleen uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl
Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV.**

Zondag 15 november 9:30 uur. Woord en Communieviering, Voorganger
P. Derks. **Misdienaars** Ineke en Lilly. **Lector** Elly. **Koster** P. Volders.

Gebedsintenties: jrgt. Kees Vermeulen. Nico Neelen. Dien Hamers- Nuiten(2)
Maria Zwagers Cornelis. Overleden op 9 november en zaterdag was haar uitvaart
hier in de kerk. **Collecte** voor eigen kerk.

Donderdag 19 november 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondag 22 november 9:30 uur. Christus Koning. Eucharistieviering. Celebrant
M. Prasing. **Misdienaars** Bente Helena en Febe **Lector** Toos. **Koster** H. Berghout

Gebedsintenties: Lies van Merrienboer- Korst. Nico Neelen. Dien Hamers-
Nuiten(3) Maria Zwagers- Cornelis (1) **Collecte** voor eigen kerk.

Collecte voor eigen kerk **2^{de} Collecte** Jongerenpastoraat

Donderdag 26 november 10:00 Gebedsviering.

Vrijdag 27 november 19:00 uur. Oec. Viering Klundert.

Zondag 29 november 9:30 uur. 1^{ste} zondag Advent Woord en
Communieviering. Voorganger P. Derks. **Misdienaars** Illa en Damian.

Lector Elly. **Koster** R. Vissers. **Gebedsintenties:** Casie van Sprundel.
Coosje van Sprundel. Maria Zwagers- Cornelis (2) **Collecte** voor eigen kerk.

Donderdag 3 december 10:00 uur. Eucharistieviering. P. d Rooij

Zondag 6 december 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant M. Prasing. **Diaken**
M. Bastiaansen. **Misdienaars** Rina en Esmay. **Lector** Elly. **Koster** R. Vissers.

Gebedsintenties: Maria Zwagers- Cornelis (3)
Collecte 1^{ste} voor eigen kerk 2^{de} voor Kerstattentie zieken in Parochie.

Donderdag 10 december 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondag 13 december 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij.
Misdienaars Ineke, Julia en Lilly. **Lector** Toos. **Koster** W. Schrauwen.

Gebedsintenties: **Collecte** voor eigen kerk. **2^{de} collecte** Adventsactie.

Donderdag 17 december 10:00 uur. Gebedsviering.

Zondag 20 december 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant A. Schuerman.
Misdienaars Illa, Febe en Maya. **Lector** Elly. **Koster**

Gebedsintenties: overleden ouders Neelen- van Vlimmeren en zoon Giel.
Collecte voor eigen kerk.

Fijnaart: NL27 RABO 0115292896
Klundert: NL96 RABO 0126001812
Noordhoek: NL81RABO0148700276
Willemstad: NL15RABO0115292918

Agenda Immanuelparochie cluster West.

Maandag	16 nov	13:30 uur	Kerstkaarten maken
Dinsdag	17 nov	14:00 uur	Spreekuur
Dinsdag	24 nov	14:00 uur	Spreekuur
Maandag	30 nov	13:30	Kaarten maken
Dinsdag	1 dec	14:00 uur	Spreekuur

JOS VAN OORD



'Deze crisis brengt je tot zulke spijtbetuigingen'

"Je kunt de coronatijd zien als een 'reset-tijd'", vindt theoloog Jos van Oord. "Het is een periode tussen de tijd die was en de tijd die komt."

Ik hoorde laatst een verhaal van iemand die elke dag twee uur in de file stond. Veel van huis weg. In de file had hij de eerste telefonische werkgesprekken. 's Avonds laat thuis. Toen kwam het virus het land in. De man moest verplicht thuis werken. Er kwam meer tijd voor bezinning. Voor nieuwe plannen.

Hij stopte met zijn werk, vond een stuk land. Met een huis. En ging daar wonen. Zijn blauwe pak hing hij in de kast. En kocht een overall. Hij heeft een kruidentuin aangelegd, een moestuin. De man wil in zijn levensonderhoud voorzien door de opbrengst van het land aan winkels en restaurants te verkopen. En hij is de koning te rijk. Al schoffelend vraagt hij zich nog wel eens af: 'Waar ben ik mee bezig geweest?' Was het najagen van wind?

Er is een klein boekje in de Bijbel – het heet Prediker- waar die vragen ook klinken. Wat heeft het allemaal voor zin? Volle dagen in de weer, geen pauze, altijd online. Is het niet allemaal lucht? Stelt het echt iets voor? Al dat dagelijkse gedoe?