



# PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West  
57<sup>e</sup> Jaargang week 40  
26 september 2021

**Gebedsintentie:**  
IMMANUELPAROCHIE  
CLUSTER WEST  
Parochiekerk  
H. Jacobus de Meerdere.  
Molenstraat 26  
4793 EG Fijnaart  
Tel. 0168 462345  
[pkwest@immanuel-  
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-parochie.eu)

PASTOOR  
Drs Maïckel Prasing  
Markt 59  
4731 HN Oudenbosch  
Tel. 165 330502  
[m.prasing@immanuel-  
parochie.eu](mailto:m.prasing@immanuel-parochie.eu)

VOOR DRINGENDE  
GEVALLEN  
**06 165 408 40**  
teamassistent@  
bernardusparochie.nl

**Parochie Journaal**  
Molenstraat 26  
4793 EG Fijnaart  
[pkwest@immanuel-  
parochie.eu](mailto:pkwest@immanuel-parochie.eu)

Fijnaart: NL27 RABO 0115292896  
Klundert: NL96 RABO 0126001812  
Noordhoek: NL81RABO0148700276  
Willemstad: NL15RABO0115292918

**Zondag 26 september. 9:30 uur uur. Oecumenische Startviering met de PKN Kerk. Ds. F.de Ronde en Diaken M. Bastiaansen. Met kindernevendienst. Lector C. Dingemans. Koster H. Berghout. **Gebedsintenties:** jrgt J. van de Weijgaert. Jos Derene weduwnaar van Annie Vermeulen. **Collecte** voor eigen kerk. Na afloop samenzijn met koffie.**

**Donderdag 30 september 10:00 uur. Diaken M. Bastiaansen Woord en Communieviering**  
Na afloop gezellig koffie drinken.

**Zondag 3 oktober 09:30uur. Eucharistieviering. Celebrant G.Dirven Acoliet Rina Misdiens Febe Lector Elly Koster R.Vissers **1<sup>ste</sup> collecte** eigen kerk **2<sup>de</sup> collecte** wereldmissiekinderen. Na afloop gezellig samenzijn met koffie**

**Donderdag 7 oktober 10:00 uur. Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij Koster R.Vissers**  
Na afloop gezellig samenzijn met koffie.

**Zondag 10 oktober 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant M. Prasing. Diaken M. Bastiaansen Lector Toos Misdiens Illa Feline en Fay koster W.Schrauwen **Gebedsintenties:** jrgt Nico Neelen, Marie Zwagers-Cornelis, Everdina van Kaam-van Est, Riek van de Noort-Broekmans. **Collecte** voor eigen kerk. Na afloop samen zijn met koffie**

**Zondag 10 oktober 11:00 uur. Peuter Kleuterviering Illa Hoppenbrouwers**

**Donderdag 14 oktober 10:00 uur. Eucharistieviering Celebrant M. Prasing Diaken M.Bastiaansen. viering met ziekenzegening.**  
Na afloop gezellig samenzijn met koffie.

**Vrijdag 15 oktober Eucharistieviering Celebrant. G. Dirven. Noordhoek.**

**Zondag 17 oktober 9:30 uur. Eucharistieviering. Celebrant P.de Rooij Diaken M.Bastiaansen Misdiens Bente Joshua Esmay Lector Corry Koster P.Volders **Gebedsintenties** jrgt Ines Sanders-Koot. Joke Rombouts-Wierikx. **Collecte** voor eigen kerk. Na afloop gezellig samenzijn met koffie.**

**Donderdag 21 oktober 10:00 uur woord en communieviering. Diaken. M Bastiaansen. Na afloop gezellig samenzijn met koffie.**

**Zondag 24 oktober 09:30 uur Woord en communieviering. Diaken M Bastiaansen**

### **Agenda Immanuelparochie cluster West.**

Maandag 27 september 17:00 uur Jacobus koor repetitie  
Dinsdag 28 september 14:00 uur tot 16:00 uur spreekuur  
Maandag 4 oktober 19:00 uur PKC vergadering  
Dinsdag 5 oktober 13:30 Oecumenischberaad. Spreekuur 14:00-16:00 uur  
Dinsdag 5 oktober 19:00 uur Jacobuskoor repetitie  
Maandag 11 oktober 19:00 uur Jacobus koor repetitie  
Dinsdag 12 oktober 14:00 uur tot 16:00 uur spreekuur  
Donderdag 14 oktober stickers plakken KOI

De kerkdiensten zijn weer toegankelijk voor publiek. U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden maar wel bij binnenkomst. Alle vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl  
Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV.

**Collecte opbrengst zondag 19 september voor eigen kerk € 50,80**

**Er kunnen geen goederen meer aangeleverd worden voor de snuffelmarkt.**

De opslagruimte zit vol! Als er weer een snuffel en boekenmarkt is geweest kan het weer.



### **Franciscus van Assisi 1181-1226**

**“Hij die mee handen werkt, is een arbeider. Hij die met zijn handen en zijn hoofd werkt, is een vakman. Hij die met zijn handen en zijn hoofd werkt en hart werkt, is een kunstenaar,”**

Franciscus is in 1181 geboren in Assisi wat in Italië licht. Zijn vader was een rijke textielhandelaar, maar Franciscus droomde om ridder te worden. Hij nam in 1207 deel aan een oorlog tegen de stad Perugia. Als jonge twintiger veranderde zijn leven enorm. In het vervallen kerkje van San Damiano krijgt Franciscus een visioen van God. God vertelt hem om zijn kerk te herstellen. Franciscus vatte dit in eerste instantie letterlijk op en begon het kerkje te repareren. Maar God had een groter plan met hem. Franciscus koos voor een leven in armoede. Maar toch voelde hij zich innerlijk rijk. Hij kreeg al snel volgelingen. Franciscus stichtte de ‘Orde der Minderbroeders’ en schreef een nieuwe religieuze regel. Hij is tot op de dag van vandaag een belangrijke heilige in de Katholieke kerk. De mensen die volgens de regel van Franciscusleven, zijn de “Franciscanen”. Franciscus had een enorme liefde voor de natuur en dieren. Hij had medelijden met dieren in gevangenschap. Volgens Franciscus zijn dieren ook schepselen van God waar we goed voor moeten zorgen. Franciscus zag de natuur en de dieren als zijn familie en gelijken. De visie van Franciscus over de natuur vind ik mooi omdat het een tegenhanger is van hoe wij tegenwoordig met de natuur en dieren omgaan.

**We leven nu in een tijd waarin Moeder Aarde aan het uitputten zijn.**

**Misschien kunnen we net als Franciscus wat meer stil staan bij hoe mooi de natuur is! Wat vind jij mooi aan de natuur? En op welke manier kan jij de aarde zo min mogelijk belasten?**