



PAROCHIE JOURNAAL

Voor de Immanuelparochie Cluster West
60^e Jaargang week 48
27 november 2022

Gebedsintentie:
IMMANUELPAROCHIE
CLUSTER WEST
Parochiekerk
H. Jacobus de Meerdere.
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
Tel. 0168 462345

PASTOOR
Drs Maickel Prasing
Markt 59
4731 HN Oudenbosch
Tel. 165 330502
m.prasing@immanuel-parochie.eu

VOOR DRINGENDE
GEVALLEN
06 165 408 40
teamassistent@
bernardusparochie.nl

Parochie Journaal
Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
pkwest@immanuel-parochie.eu

Fijnaart: NL27 RABO 0115292896
Klundert: NL96 RABO 0126001812
Noordhoek: NL81RABO0148700276
Willemstad: NL15RABO0115292918

1^{ste} zondag van de Advent 27 november 09:30 uur

Eucharistieviering

Voorganger Maikel Prasing. M Bastiaansen diaken-emeritus.

Zang St. Jacobuskoor. **Acoliet** Illa.

Misdienaar Damian. **Lector** Elly. **Koster** Hans.

Collectanten Yulia & Rubin. **Misintenties:**

Jaargetijde Jan Rombouts weduwnaar van Joke Wierikx.

Kees Merrienboer en Lies van Merrienboer-Korst.

Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols. **Collecte** Eigen kerk.

Na afloop van de viering samenzijn.

Donderdag 1 december 10:00 Woord en Communieviering

Voorganger Michael Bastiaansen.

2^{de} Zondag van de Advent 4 december 09:30 uur

Woord en Communieviering Voorganger M Bastiaansen diaken-
emeritus. **Zang** Rubin. **Organist** Wim. **Acoliet** Illa.

Misdienaar Lilly & Alex. **Lector** Elly. **Koster** Rien.

Collectanten Jan & Piet. **Misintenties:**

Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.

Jaargetijde van Pauw Wagemakers. Leny van de Klundert.

Kees van Merriënboer en Lies van Merriënboer-Korst.

Collecte Eigen kerk.

Na afloop van de viering samenzijn.

Donderdag 8 december 10:00 uur Woord en Communieviering

Voorganger M Bastiaansen diaken-emeritus.

3^{de} zondag van de Advent 11 december 09:30 uur.

Voorganger Alex Schuerman. M Bastiaansen diaken-emeritus.

Zang Jacobuskoor **Acoliet** Bente.

Misdienaar Damian. **Lector** Toos. **Koster** Wim.

Collectanten Jan & Piet. **Misintenties:**

Annie Pols-Reijnders echtgenote van Ad Pols.

Overleden ouders Neelen van Vlimmeren en zoon Giel.

Kees van Merriënboer en Lies van Merriënboer-Korst.

Collecte Eigen kerk.

Na afloop van de viering samenzijn.

Donderdag 15 december 10:00 Woord en Communieviering

Voorganger Michael Bastiaansen.

Agenda Immanuelparochie cluster West.

Maandag	28 november	13:30-15:00 uur	Kaarten maken
		19:00-21:00 uur	St. Jacobuskoor
		19:00-20:00 uur	PKC klein
		20:00-22:00 uur	PKC groot
Dinsdag	29 november	14:00-16:00 uur	Spreekuur
		18:30-21:00 uur	Alphacursus
Donderdag	1 december	11:00-12:00 uur	Het jaar rond

De collecte van 13-11-2022: 1ste collecte voor eigen kerk €69,72

Op ontdekkingsreis een jaarlang.

Zondag 27 november begint een Nieuw Kerkelijk Jaar in onze kerk.

Aan een groot feest gaan altijd voorbereidingen vooraf. Daar trekken we vier weken vooruit. We gaan opzoek naar een helder licht, want dat is ons beloofd: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam **Immanuel** (God met ons) geven. Boter en honing zal hij eten. 700 jaar voor onze jaartelling werd het joodse volk onder de voet gelopen. Teneinde wordt JAHWE uw God om een teken gevraagd en komt dit antwoord: Zie, de jonge vrouw is zwanger.

Lezen we bij de profeet Jesaja. Hoofdstuk 9, vers 4.

Dit gehele A jaar is onze reisgids de Evangelist Matteüs. Zijn leraar is Jezus die op een heel boeiende manier vertelt wat hij persoonlijk van Jezus de mensenzoon geleerd heeft, maar ik mag daar niet op vooruitlopen.



In deze donkere dagen mogen we hopen en dromen van het visioen waardoor we van binnen gevoed worden. Het begint met: **Advent** wat betekent "God komt naar ons toe".

We ontsteken de Adventskrans vier kaarsen geven de weken aan.

Elke zondag ontsteken we een kaars 27 november de Eerste zondag van de Advent. 2^e zondag 4 december. St Nicolaas 6 december, 8 dec. donderdag Onbevleete Ontvangenis Van de Heilige Maagd Maria. 3^e zondag "Gaudete", Verheugt U. 11 december. 4^e zondag 18 december. Mag ik ieder een Gezegend en Nieuw kerkelijk jaar toewensen.

In de gespreksgroep "Het Jaarrond". Krijgen we meer kennis wat de woorden die uitgesproken worden betekenen. Hierdoor kan ons eigengeloof meer betekenis krijgen. Op een eigentijdsmanier vinden we samen antwoorden waar het in ons leven echt omgaat.